



EEN WANDELING IN DE BONGERD

Ongeveer ruim half jaar geleden hadden we een tuinhuisje gekocht in het tuincomplex De Bongerd in Noord. Ik heb mijn vrienden van taal courses uitgenodigd om tuinhuisen complex te zien als een project van onze taal courses. Mensen vonden het een heel goed idee want veel mensen van courses hebben geen idee hoe zo een tuinhuis eruit ziet. Ik heb mijn buurvrouw Margreet gevraagd of ze ons wat informatie over het complex kon geven. Dat wilde ze graag doen.

Op 23 juni ik en de anderen van Montessori die de taal courses bij TTIF volgen hebben De Bongerd tuin complex bezocht. Het was een regenactige dag. Onze gastvrouw Margreet verwelkomde ons bij de deur met een grote paraplu in haar hand. Ze maakte een rondje met ons overaal in tuincomplex en gaf ons heel veel informatie. Bovendien liet ze ons ook moestuinen zonder huisjes te zien. Aan het einde van onze wandeling was thee klaar die door een aardige tuincomplex bewoner Erik in hun kantine had gezet. Het was een heel gezellige en geslaagde dag.

Dank u wel onze aardige en gastvrije Margreet en Erik.

TURKAN ERTAS