

Langs het pad dat loopt van Kabouterland, langs de kantine, tot achterin (of voorin zo u wilt) was ooit een doorgaande lijn van Goudwilgen (*Salix alba Chermisina*) geprojecteerd. In de afgelopen jaren raakte die lijn onderbroken doordat er bomen doodgingen omdat ze gewoon niet goed aangeslagen waren.

In 2015 was er gelukkig genoeg geld om de rij weer compleet te maken en konden we 17 nieuwe bomen kopen. De bomen zouden met kale wortels geleverd worden dus moesten ze direct na levering, en dus op één dag, geplant worden. Daarom begonnen we al eind september tijdens het Algemeen Werk met de voorbereidingen.

Er werden op elke plek waar er één moest komen gaten gegraven die vervolgens werden dichtgegooid met goede nieuwe aarde. Daarna konden de bomen geleverd worden en de volgende dag was het alle hens aan dek om ze ook allemaal te plaatsen. Twee mensen sloegen de palen die de bomen moesten ondersteunen, twee ploegen van twee mensen groeven vervolgens de gaten, gooiden er een paar emmers water in, plantten de boom en dichtten het gat. De palenslaanders deden tot slot de ronde om boomband aan te brengen.

Een soepele en vlekkeloze samenwerking die er voor gezorgd heeft dat we nu weer een prachtige rij Goudwilgen hebben staan. Neem ook eens de tijd om er van te genieten, zeker in de winter een prachtig gezicht.

---